



BLIS årsbok om Röaby gavs ut 2012 och skrevs av Torbjörn Sunesson. Stig Hallberg var intresserad av att Torbjörn skulle visa honom byn. De besökte först fotbollsplanen som var färdigt 1926 av Röaby BK och fick namnet Ryet. Foto: TORBJÖRN SUNESSON.

Svängstasonen som blev hembygden trogen

Stig Hallberg, välkänd fotbollsprofil från Svängsta har avlidit. Han var född den 3 november 1938 och fyllde nyligen 85 år. Endast fem dagar senare somnade Stig in, efter långvarig ohälsa.

Stig var en välkänd profil, inte bara i Blekinge utan även i Skåne och faktiskt i hela Sverige. Han började tidigt med idrott i Svängsta IF och förutom fotboll så ägnade han sig mycket åt friidrott, speciellt löpning. Som 17-åring sågs han som ett stort målvaktslöfte, men eftersom Svängsta hade en duktig, rutinerad målvakt så fick Stig chansen som centerforward. Hösten 1956 avgjorde han lokalderbyt i Div. 3 mot Mjällby AIF, 3-2 inför 1200 åskådare.

Redan året därpå var Stig självskriven målvakt och även klubbar utanför Blekinge fick upp ögonen för honom. Allsvenska Hälsingborgs IF hade visserligen Kalle Svensson i mål, men 36 år gammal ville han nu ta det lugnt. Man bjöd ner Stig en lördag förmiddag hösten 1962 och efter en halvtimmes träning, bevakad av nämnde Kalle och skarpskytten Malte Mårtensson, samt tränaren John Wikdahl, så fick Stig beskedet att han kunde skriva på för HIF!

Det var en ansvarsfull uppgift att efterträda Kalle Svensson, med medaljer från VM 1950, OS 1952 och VM 1958. Under åren 1963-1965, missade Stig bara två allsvenska matcher, så facit blev 64 matcher. Han var också något av en straffspecialist, vilket många allsvenska skyttekungar fick erfaras. Vid ett tillfälle blev han uttagen som reservmålvakt i B-landslaget.



*Stig Hallberg i allsvenskan hemma på Olympia i Helsingborg.
Foto: HELSINGBORGs IF.*



Stig var en välkänd profil, inte bara i Blekinge utan även i Skåne och faktiskt i hela Sverige. 1963 var Stig Hallberg på denna bild i "Rekordmagasinet Idrottsalbum".
Foto: REKORDMAGASINET.



Här är Stig målvakt i allsvenskan på Råsunda i Stockholm mot AIK 1964. Målskytt var Sören Häggström. Foto: HELSINGBORGS IF.

Sommaren 1963 deltog HIF i en internationell turnering i USA och Stig gjorde succé! Han fanns även på bild i New York Times efter en av sina stormatcher. Under tiden i HIF bodde Stig kvar i Svängsta och tränade en dag i veckan i Helsingborg och en dag med Högdal i Karlshamn. Bilresorna till Helsingborg innehöll emellanåt dråpliga episoder, berättade han. Åren 1966-1969 spelade Stig för Ifö/Bromölla IF som då var en elitklubb i Sverige. Därefter spelade Stig igen för moderföreningen Svängsta IF, innan han hösten 1974 lade skorna på hyllan. Han var under åren 1972-1979 ordförande i Svängsta IF och även i Listers idrottskrets under flera år.

Med åren breddades hans idrottsintresse och 2003-2015 var han ledamot i Blekinge Idrottshistoriska Sällskap (BLIS), och som dess ordförande under tio år. Han avgick på grund av sviktande hälsa och utsågs 2016 till hedersordförande.

Som ledamot i BLIS så har det varit ett stort nöje att samarbeta med Stig som engagerade sig mycket för vårt museum, först i Olofström och senare i Ronneby och Bräkne-Hoby.

Våra tankar går nu till hustrun Ingrid och döttrarna Anna-Karin och Cecilia.



Stig är här som ordförande i BLIS, när Idrottsmuseet var i Olofström 2014. Foto: GÖSTA RÖRSTRAND.

Styrelsen i Blekinge Idrottshistoriska Sällskap.



Stig Hallberg visar här om sina framgångar i USA med Helsingborgs IF, som IDROTTSBLADETS skrev om. För Stig var detta mycket glädjande. Foto: TORBJÖRN SUNESSON.



Cykeltävlingen Bräknetrampen startade 2008, som är i Bräkne-Hoby och det finns flera sträckor att välja på. Mer än 1000 deltagare fanns nästan varje år, på somrarna.

BLIS fick frågan 2013 om man kunde få hjälp av Stig Hallberg och Torbjörn Sunesson vid Gnistan i Silpinge. Där stannade cykellärarna för kaffepaus. Stig träffade då kamraten Christer Roos som stannade där en stund. De pratade om gamla minnen tillsammans. Foto: TORBJÖRN SUNESSON.



Vid Rio-Kalles staty på Olympia står tre Blekingar. Till vänster Gösta Rörstrand och höger om statyn är Nisse Göransson Sydöstran och Stig Hallberg.

Foto: HELSINGBORGS IDROTSMUSEUM.



Stig Hallberg och Torbjörn Sunesson nickar fotbollen ihop på Röabys fotbollsplan på Ryet, i samband med BLIS årsbok "RÖABY BK Bortglömd Förening I Bortglömd Bygd" som kom ut 2012. Foto: BLIS.



I de östra delarna av Röaby skogen ligger Blåberget, med flera stora stup och djupt vatten. Stig valde en bild på honom, vid sidan om de stora stupen. Just här var det en ofarlig vacker plats för honom. Foto: TORBJÖRN SUNESSON.